

"Lysets land" mandag den 14. og tirsdag den 15. april 2014

Mandag kl.10 var vi 41 forventningsfulde personer, der stod klar ved Assentoft Kirke for at komme med bussen til "Lysets Land". Da vi var samlet, kørte vi til første stop: Graceland Randers.

Her nød vi en amerikansk brunch, og fik af Henrik Knudsen en spændende information om stedet.

Derefter kørte vi gennem Spentrup, hvor Sten Steensen Blicher ligger begravet og kørte forbi Hvidsten Kro til Mariager.

Langs den smukke fjord til Assens via Hadsund til Lille Vildmose, hvor vi holdt en kaffe pause og nød Bodil og Ingas hjemmebag.

Vi sejlede over Limfjorden med færgen Egense Hals Derefter kørte vi op til Hotel Viking i Sæby, hvor vi blev indkvarteret i god tid før aftensmaden, så vi kunne nå at gå en tur eller gå i svømmehallen.

Da vi om aftenen havde spist et godt måltid mad, sang vi sammen med selskabet fra Horsens en del sange fra Motion og Samværs hæfte og havde en hyggelig aften, inden vi gik til ro.

Da vi næste dags morgen havde nydt et righoldigt morgenbord, kørte vi til Frederikshavn. Her var vi oppe på det gamle fæstningsværk "Pikkerbakken", hvorfra der var en rigtig god udsigt. Vi mente faktisk, at vi kunne se helt til Læsø.

På den gamle kystvej besøgte vi Sæbygård, Børglumbispens sommerresidens. Efter en spændende rundvisning kørte vi tilbage til hotel Viking, hvor vi fik frokost.

Efter en rundvisning i de små gader i Sæby satte vi kursen mod Assentoft.

Da vi ikke havde spist alt det hjemmebagte brød, holdt vi også en kaffe pause på vejen hjem, Kl. 16 var vi hjemme igen efter et par inspirerende dage.